

De midwinterhoorn

We moeten de midwinterhoorn geloven.
Zijn boodschap, zijn weemoedig, toch ook blijde lied,
Draagt de belofte dat het leven nooit voorgoed zal doven.
Een kerstnacht komt!
De herfst, dat was het einde niet!

We moeten de midwinterhoorn geloven.
Zijn verre roepen, een mysterie, over bossen vol gevallen blad,
want in de takken huiverend erboven,
zwelt in triomf de nieuwe knop.
Daarin is ons geloof vervat.

Uit de gedichtenbundel van Joop de Greeff.

