

De oude roop

Zo vaak ons deze oude roop bereikt,
het oermotief van een midwinterhoorn,
droefgeestig – hartverwarmend tegelijk,
ontroert die ons en gaat geen toon teloor.

Zo vaak ons deze oude roop bereikt,
de blijde tijding in de schemering
als alles anders is dan wat het lijkt,
staan wij versteld en in verwondering
waar deze melodie de geest verrijkt.

Wat roept toch deze hoorn, in welke taal,
wat houdt zijn boodschap in? Is dit signaal
een smeekgebed dat hemelwaarts ontwijkt,
zo vaak ons deze oude roop bereikt?

Jacobus Trijsburg

Barchem, 5 februari '05