

Weerklank

Wij vormen met zijn vieren bij toeval een kwartet
en blazen om beurten rondom de Wildenborch,
waar een vlucht ganzen gakt om vorstverlet
en ik intussen op Holtslag voor het water zorg.

Op Hagenbeek blaast Haitink nog maar net,
de hoorn van Maaikamp klinkt professioneel,
de roep vanachter de kapel lijkt een gebed;
je krijgt er haast een brok van in de keel.

De emmer vult zich als ik voor mijn riedel zorg
en loopt over als ik zowat ben uitgeblazen,

waarop het antwoord van ik weet niet wie
zo zuiver weergalmt vanaf de Wildenborch,

dat ik het zwijgen ertoe doe in stil verbazen
door hemelhoge boventonen in de melodie.

Barchem, 12 / 23 januari 2005

Jacobus Trijsburg